

Sådan er programmet

Aktiviteterne på de enkelte dage er planlagt på følgende måde:

1 dag:

Göteborg

Med Kronborg om bagbord forlader vi Danmark, og styrer mod vores svenske naboland.

Sidst på formiddagen ankommer vi til Göteborg. Sveriges næststørste by åbner dørene til en fortryllende blanding af natur og byliv. Skærgården er lige uden for døren, og det hyggelige centrum rummer grønne oaser, historie og et rigt kultur- og butiksliv.

Midt på eftermiddagen fortsætter vi til Skövde, hvor vi indlogeres på Quality Hotel Prisma – et moderne hotel, beliggende i hjertet af Skövde. Middag på hotellet.

Bemærk at mange steder i Sverige er kontantfri.

2 dag:

Tranedans og Arns Rige

Vi starter dagen med et besøg ved Hornborgasøen.

Området mellem de kæmpe søer Vänern og Vättern, er en yndet rasteplass for mange trækfugle, på vej til sommerens ynglepladser højt mod nord og øst.

Et af naturens mest spektakulære skuespil udfolder sig her, når i titusindvis af traner vækker opsigt med deres helt særlige dans og specielle sang.

Vi mødes med en lokalguide, som viser os området og fortæller om tranernes verden. Vi anbefaler, at man medbringer en kikkert.

På vores videre vej, gør vi holdt ved Gudhems Klosterruin, kendt fra Jan Guillou's trilogi om Arn Magnusson.

Her i det tidligere nonnekloster tilbragte Arns forlovede, Cecilia, sine 20 års bod, mens Arn kæmpede som tempelridder.

Vi spiser frokost ved Falköping, i Wrågårdens Restaurant. Wrågården har udviklet sig fra traditionelt landbrug, til en virksomhed i restaurationsbranchen, og med en spændende gårdbutik med produkter fra gården, indretning, planter mv.

Vi spiser ikke fælles middag denne aften, men der er mange hyggelige spisesteder i Skövde centrum.

3 dag:

Elgsafari

Efter morgenmad på hotellet sætter vi kursen hjemover, men oplevelserne fortsætter.

Vi besøger elgparken ved Markaryd, hvor vi kan opleve de enorme elge helt tæt på.

Det store prægtige dyr er, for os danskere, nærmest synonymt med Sverige, og symboliserer den storslåede og vilde natur. Vi skifter transportmiddel til et tog, som stille og roligt fører os ad skovvejene, og som elgene er særligt glade for at komme helt tæt på. Undervejs gør togføreren os klogere på de 600 kg. tunge dyr.

Inden vi for alvor sætter kursen mod Danmark, spiser vi frokost i nærheden af elgparken.

Hjemkomst til Danmark først på aftenen, efter nogle oplevelsesrige dage hos vore svenske naboer.